

Torsdags Bridge

Muntre historier til bridgeklubbens juleafslutning den 10. december 2015

Historien om en hest:

Espen købte en hest af en bonde for 20.000 kr. Bonden lovede at levere hesten dagen efter. Den næste dag kom bonden og ringede på døren og sagde at hesten desværre døde om natten.

Det var skidt, sagde Espen, bare gi' mig pengene tilbage. Det kan jeg ikke svarede bonden, jeg har allerede brugt pengene. Aha, så giv mig den døde hest, sagde Espen. Hvad skal du med den? Udtrykte bonden. Jeg skal bruge den som præmie i en lodtrækning, Men der er vel ingen som vil købe en lodseddel på en død hest, sagde bonden. Klart ikke sagde Espen. Jeg skal bare undgå at nævne, at hesten er død.

Nogle uger senere mødtes bonden og Espen på gaden. Bonden spurgte, hvordan det var gået med den døde hest. Ganske udmærket sagde Espen. Jeg solgte 500 lodder af 1.000 kr. og tjente 479.000 kr. Jøsses sagde bonden, men var der ingen, der klagede? Jo, ham der vandt. Derfor fik han sin tusind lap tilbage.

Den frække papegøje:

En dame vil købe en papegøje i en dyrehandel. De har 3 at vælge imellem. Den ene koster 500 kr., den anden 1.000 kr. og den sidste koster 50 kr. "Hvorfor er den sidste så billig?" spørger hun. "Fordi den tidligere boede på et bordel" siger ekspedienten. Damen betaler de 50 kr. Da hun kom hjem, siger papegøjen: "Hva fa'en, et nyt bordel" Damen ler. Da hendes døtre kom hjem, siger papegøjen: "Hva fa'en 2 nye glædespiger". Døtrene ler også. Da faderen kom hjem, skreg papegøjen "Hva fa'en Kjeld. Dig har jeg ikke set i flere uger"

